

Vertellers gezocht!

Het verhaal van je leven in een boek.

Al enige jaren geleden is Humanitas afdeling Zaanstreek het project Levensboek gestart. Toch is dit mooie en verbindende project, nog redelijk onbekend. Hoog tijd dus voor een nadere kennismaking!

Bij Humanitas hebben mensen die dat willen, de mogelijkheid om hun levensverhaal door een vrijwilliger te laten schrijven en te verwerken tot een levensboek. Een vrijwilliger (schrijver) bezoekt de verteller gedurende een periode van 6 maanden en voert ongeveer 10 tot 12 gesprekken van anderhalf uur. Verschillen in leeftijd, cultuur, geloof en levensopvattingen zorgen voor diversiteit bij de levensboeken. Dit levert inspirerende ontmoetingen op tussen schrijver en verteller, soms vrolijk, soms verdrietig. Een activiteit die voor verbinding zorgt tussen mensen. Het project is voor de vertellers en de vrijwilligers een zinvolle en aangename bezigheid en geeft veel voldoening.

De afgelopen tijd zijn er veel boeken geschreven en uitgereikt aan enthousiaste vertellers. Daarom is er nu ruimte voor nieuwe vertellers. Denkt u regelmatig “Ik heb zoveel meegemaakt, ik kan er wel een boek over schrijven”, dan is dit uw kans!

Een voorbeeld van een enthousiaste verteller is Frank Langenberg, die zijn boek al in ontvangst heeft mogen nemen. Zijn reactie: “Het leukste van dit project? Ik kreeg de twaalfjarige zoon van een vriend aan het lezen! Hij las mijn boek in drie dagen uit. Tot stomme verbazing van zijn ouders.”



Frank Langenberg met dochter Pamela

Interesse?

Stuur dan een mail naar levensboek.zaanstreek@humanitas.nl of neem contact op met Annemieke Schoen, coördinator van project Levensboek, 075-6874129

Een andere mogelijkheid is om een lezing te verzorgen voor diverse doelgroepen.